

Ra Uru Hu, Human Design Sistemi aracılığıyla bize yalnızca bireysel kullanım kılavuzumuzu elimize almamızın yollarını anlatmadı, aynı zamanda hepimizi etkileyen küresel programlama döngülerini nasıl anlayacağımızı da anlattı. Ben de son birkaç yıldır Ra'nın ve onun dizinin dibinde Human Design Sistemini öğrenmiş öğretmenlerimin 2027 ye ait paylaştığı her şeyi tekrar tekrar okuyup, izleyip uzun tefekkürlere dalıyorum. Derlediğim ve topladığım bilgileri en yalın haliyle anlatmaya çalışacağım

Human Design Sistemi'ndeki Küresel Döngüler Nedir? ile başlayalım...

Küresel Döngüler, güneş sistemimizin, galaksimizin spiral diski içindeki hareketi sırasında bizi etkileyen arka plan frekansını gösterir. Her döngü kendine özgü hususları ve sonuçları beraberinde getirdiğinden, bu arka plan frekansına yakından bakarak küresel ölçekte sosyal dinamiklerimizi neyin değiştirdiğini görebiliriz. Bu döngüler aynı zamanda evrimsel sürecimizi çağlar boyunca etkileyen daha büyük mekanik modelin büyüleyici bir yansımasıdır da.

Şu anda, Planlamanın Haçı (1615-2027) olarak adlandırılan ve yavaş yavaş sona ermekte olan bir Küresel Döngü içindeyiz. Planlama Haçı Döngüsü insanlığı daha önce hiç deneyimlemediği bir şekilde beraber çalışmaya sevk etti.

Bu Haç'ın bir kolu 37-40 Topluluk Kanalını getirir ve burası topluluğu desteklemek için sadakati sağlayan kabile pazarlığının yapıldığı yerdir. Topluluk Kanalı, aile ya da kabilenin ihtiyaçlarını karşılama iradesini, kaynaklar karşılığında merhamet göstermeye yönelik duygusal ihtiyaçla birleştirir bu da topluluklarımızın taleplerini yerine getirmek için birlikte çalışmayı sağlar.

Eğer biraz daha dikkatli bakarsak aslında bu durumun önceki çağlarda çok daha farklı olduğunu görebiliriz. İçinde bulunduğumuz bu frekans ile

birbirimize yardım ettiğimiz ve çalışana saygı duyduğumuz modern demokrasimiz doğdu.

Uygarlıklarımızın gelişme biçimiyle temel kodlarımızı oluşturan Topluluk Kanalıdır. Kendini korumak, dinlere , kendini savunmak için kaynaklarına sahip olabilmek Topluluğun konusudur ve onu birbirine bağlar. Tüm bunlar modern uygarlığımızın temelini oluşturmuş ve birbirimizle olan ilişkilerimizi belirlemiştir. Gerçek şu ki 40/37, yönetenler ile yönetilenler arasındaki anlaşmanın sözleşmelerini getirdi. İnsanoğlunun aşırı nüfuslu bir ortamda yaşayabilmesini ve yine de bunu bir nebze de olsa huzur içinde yapabilmesini sağlayan şey, 40/37'nin doğasında var olan pazarlıktır.

~ Ra Uru Hu

Bu Küresel Döngüye girdikten 150 yıldan kısa bir süre sonra Sanayi Çağı olarak bilinen dönemin ortaya çıkması tabiki tesadüf değil. Bu çağ, organize işçiler, fabrikalar, hastaneler gibi toplum yapılarının, bakım tesislerinin ve toplumlarımızı desteklemeye hizmet eden pazarlıklar üzerine inşa edilmiş eğitim sistemi gibi diğer kurumların inşasını da getirdi. Planlama Haçı'nın bu muazzam kontrol mekanizması sona eriyor. Bunun gerçekleştiğini, özellikle pandemi ile birlikte sen de görebiliyor musun?

"Bu beni ilk kez 2005 yılında Katrina Kasırgası ile gerçekten etkiledi. Devlet kurumlarının kolektif yapısı artık çalışmıyordu. Bunun gerçekleştiğini görmek şok ediciydi. Ardından 2008'de hepimiz büyük kurumların finansal çöküşünü gördük. Ve şimdi Brexit ve Pandemi ile bir kez daha, bildiğimiz kolektif yapının artık bizi geleceğe taşıyamayacağını görüyoruz."

~ Mary Ann Winiger



Hükümet yapılarından toplumlarımızın destek mekanizmalarına kadar kanıksadığımız her şey önümüzdeki yüz yıl boyunca parçalanmaya devam edecek. Pazarlıklar sürdürülmeden ve yenilenmeden, şehirler geçmişte olduğu gibi kendilerini sürdüremeyecekler.

2027'den önce doğanların sonuncusu da öldüğünde, dünya çok farklı bir yer olacak. Dokuz Merkezli İnsan Varlığı Yaşam Döngümüzün çiçeklenme aşamasında (Ra bize Homo-Sapiens in Transitus adını verdi). Bu, türümüz için bireysel gerçeğimizi bulabileceğimiz kritik bir zamanı getiriyor.

2027 ile birlikte Kendini Güçlendirme Çağı'na giriş yapıyoruz.

2027 itibariyle geçeceğimiz Uyuyan Anka Kuşu Haçı çağımızın yadsınamaz bir antitezidir. **Hatırlayın, Planlama Haçı (1615-2027) temelde kabilesel ve kolektifti, pazarlıklara, ayrıntılara ve becerilere dayalı küresel bir topluluk geliştirmenin destek ve başarısından sorumluydu, Uyuyan Anka Kuşu ise (2027'den sonra geçeceğimiz Küresel Döngü) tamamen kendini güçlendirme, koruma ve kendini diğer herkesten ayırdığın temel bireyleşme süreciyle ilgili. (34-20 kanalı yani Entegrasyon devresiyle ilgilidir)**

Kendini güçlendirme çağına giriyoruz. Bir sonraki çağ komşunu değil, kendini düşünmekle ilgili olacak. Küresel bir -potansiyel olarak aydınlanmış- ben'cilik temasına doğru ilerliyoruz.

Anahtarımız, Strateji ve Otoriteyi, kendi dışındaki hiçbir şeye bağımlı olmayan eşsiz insani sürecimizi, kendi İçsel Gerçeğimizi ortaya çıkarmak için kullanmaktır. Yaklaşan değişimden korkmak ya da onunla mücadele etmek için gelmedik bu zamana. Gerçek doğamızla uyum içinde duruma ayak uyduracak cesaretle yaşamaya sahip çıkmak için buradayız. Kimsenin ya da genel olarak dünyanın bizimle ilgilenmesini bekleyemeyiz. Kendi otoritemizle güçlenmenin ve çocuklarımıza çok erken yaşlardan itibaren kendi otoriteleri ile kararlar almayı öğretmenin zamanı geldi.

Sosyal dokumuzun çözülüşünü izlerken, kendi kendimizi daha güçlü kılmaya doğru ilerlemek için içsel gerçeğimizi keşfetmek için buradayız. Yaşamı farkındalıkla yaşamak ve değişimin gerçekleşmesine tanıklık etmekten başka yapacak bir şeyimizin olmadığını idrak edeceğiz..

Tüm bu derslerin ve paylaşımların ortak konusu bir kapının kapanmakta olduğu bir zamana dair detaylardan bahsetmesi. Bu noktada, bir döngünün kapanışına tanıklık eden bizler için gerçeğin bir lüks olmaması gerektiğini hissediyorum. Çünkü Ra'nın da dediği gibi " **Hakikat bir lüks değil, bir haktır ve bu zamanda hakikatten daha azı kabul edilemez, yarım hakikatler kabul edilemez.**"

Tüm bu yazılanları özetleyecek olursam : şu andaki arka plan frekansımız yerine, 2027'de çok hızlı bir şekilde yeni bir arka plan frekansında salınmaya

bařlayacađız. Ve ben bu hakikate dair iřime yarayan bilgileri paylařmaya devam etme niyetindeyim. Tm bu detaylar hakkında bir nebze de olsa fikir sahibi olmak benim sistemime rahatlama getiriyor ve kendi zmden, beden bilimcimden kararlar alarak yařamaya daha da teřvik ediyor. Yoksa buralardan zihinle, zihnin kararları ve nlemleri ile gemek mmkn olmayacak.

Bana soru sormak ya da benimle aklındakiyi paylařmak ister misin ?

Kendini sev
İlkgn Amitabha



1. ve 3. illstrasyon ihdschool
4. illstrasyon Narayana Fox